



# Kommer du med på en resa?

**Presentation av Odd Fellow Orden  
och Logen Nr 10 Sibbesborg**

## Kommer Du med på en resa?

Världen är fylld av möjligheter inom olika hobbyer och föreningar. Du har kanske bekantat Dig med en del av dem och kanske Du rentav är aktiv i någon av dessa. Nu önskar vi berätta för Dig om en möjlighet till något helt avvikande, något utöver det vanliga. Vill du ge Ditt liv en ny dimension? Vi erbjuder Dig en möjlighet att beträda en stig vars mål är att växa i medmänsklighet och vidsynthet. Är Du beredd på en sådan färd?

**Odd Fellow Orden** grundades en gång under stjärnhimlen som ett brödraskap för att befrämja ömsesidig hjälp och trygghet bland sina medlemmar, men också för att vi människor behöver vara i kontakt med med andra människor. I en värld som splittras av politiska och religiösa stridigheter önskar vi understryka det helt unika och lika stora värde som varje människa besitter, ett medmänskligt värde. Oberoende av våra svagheter och brister.

Symbolen för vårt brödraskap är *de tre länkarna i en ked*, som beskriver vår idévärld: VÄNSKAP, KÄRLEK OCH SANNING. Odd Fellow (OF) står för medmänsklighet och människokärlek. Orden är fullständigt obunden i religiöst och politiskt hänseende.

## Logen nr 10 Sibbesborg och principerna för Brödraskapet

Odd Fellow Ordens ideologi, läror och ritualer grundar sig på århundraden av tradition och visdom. Syftet med dessa är att bevara och vidareutveckla vår medmänsklighet. Sedan urminnes tider har följande ädla principer varit viktiga i vårt brödraskap:

- att besöka de sjuka
- att hjälpa de nödställda
- att minnas de avlidna och deras anhöriga
- att uppfostra de föräldralösa

Orden är en internationell organisation vars bas utgörs av de enskilda medlemmarna som kallas *bröder* samt logerna som är verksamhetens minsta enhet. *Loge* (engl. lodge) har fått sitt namn från de medeltida arbetsbaracker där yrkesskråen samlades och där man förvarade sina verktyg. Logen är en registrerad förening som följer Finlands lagar och förordningar samt de stadgar som givits ut av Storlogen i Finland och som kallas *logelag*.

**Logen Sibbesborg** vars officiella namn är "Logen nr 10 Sibbesborg I.O.O.F. rf" verkar numera på logegården i Broböle, Sibbo. I samma logehus verkar för tillfället också en finskspråkig brödraloge och två damloger (sk Rebeckaloger). Sibbesborgbröderna kommer främst från Sibbo med omnejd. Logen nr 10 Sibbesborg var den första landsortslogen inom OF i Finland grundad 20.4.1963.

Du kan bli antagen på rekommendation av någon som redan är medlem i OF. Till medlem kan antas en man som är minst 21 år gammal "som råder över sig själv och sin egendom". Dessutom krävs att man tror på ett Högsta Väsen. Ateism är helt främmande för OF. Innan Du kallas till upptagning i logen företas en medlemsomröstning. En på detta sätt godkänd sk främling kallas till ett invigningstillfälle där han upptas som broder i logen. Detta sker under högtidliga former vid en dramatiserad invigningsceremoni. Brodern har påbörjat sin färd, sin egen personliga vandring inom Odd Fellow. Du är då med på vår gemensamma resa.

Efter invigningen har Du alla möjligheter att gradvis gå vidare under en mångårig lärarik färd mot en allt djupare förståelse av Ordens ideal för medmänsklighet och människokärlek.

Du kan finna en hel del information om Orden på webben, i litteraturen och på våra informationstillfällen. Fråga gärna av den som har rekommenderat Dig. Han har gjort en bedömning att just Du skulle passa som Odd Fellow broder.

## **Verksamheten inom Logen nr 10 Sibbesborg**

Vi möts regelbundet två gånger per månad (den 2. och 4. tisdagen). Logens övermästare leder arbetet på dessa möten tillsammans med andra ämbetsmän. Mötena kan vara av olika karaktär beroende på aktuella ärenden som behandlas. Speciellt högtidliga tillfällen är de regelbundna sk gradgivningsmötena och ämbetsmannainstallationen, som försigår varannan höst. Logen är en registrerad förening med styrelse och håller stadgeenliga höst- och vårmöten.

På våra möten behandlar vi aldrig politiska frågor eller frågor av trosskiljande karaktär. OF är ej heller en religiös sammanslutning fastän vår verksamhet baserar sig på ett Högsta Väsen.

Våra möten är tudelade så att först håller vi ett *logemöte* då vi följer ordens och logens givna rutiner och ritualer, som genomförs med stil och värdighet. Därefter samlas vi till en såkallad *brödråmåltid* under mera otvungna former. Då har vi också möjlighet att närmare umgås och trivas tillsammans. I vår loge ansvarar en roterande grupp bröder för matserveringen under överinseende av vår klubbmästare. På vissa brödråmåltider hålls bl.a. korta föredrag och anföranden. I samband med gradgivningarna strävar vi till att ordna det lite festligare.

I vår loge bär vi mörk kostym på alla möten. I många andra loger använder man sig ibland också av frack, men vi har dispens att få använda mörk kostym också vid besök i andra loger.

Medlemsavgiften i vår loge benämns månadsavgift som uppbärs per verksamhetsår med början i september. Bröderna kan betala in hela avgiften i en rat eller dela upp den på flera, dock så att betalningstiden är högst tre månader. Logens verksamhet baserar sig nämligen huvudsakligen på månadsavgifterna. På brödråmåltiderna upptas dessutom avgifterna för måltiden tillsammans med frivilliga verksamhetsbidrag. En sk dörrbössa är utsatt efter logemötena för brödernas eventuella frivilliga bidrag till yttre och inre välgörenhet.

Logen nr 10 Sibbesborg ordnar dessutom ett digert program utanför logemötena där också brödernas vänner och bekanta kan delta. Vi har en god anda och ett gott kamratskap. Vi strävar till att utveckla vår verksamhet genom att hitta på nya former, helt i enlighet med ordens ideal och genom att högakta logens egna mångåriga traditioner. Speciellt stolta är vi för vår nordiska vänlogeverksamhet tillsammans med loger i Stockholm, Sverige och i Kongsvinger, Norge. Här i Finland ordnar vi med besök i andra loger och har också regelbundna gemensamma möten. Inom vårt Östnyländska distrikt har vi ett speciellt intimt samarbete med logerna i Borgå och i Lovisa. På sommaren arrangeras gemensamma möten i lite friare former tillsammans med distriktets loger.

Genom att aktivt delta i mötena och vår övriga verksamhet lär man känna bröderna, våra ideal och Odd Fellows ideologi. Bröderna har därmed möjlighet att avancera till nya och allt mera krävande uppgifter. Avsikten är att rotera uppgifterna så att alla har en möjlighet pröva på bl.a. olika ämbeten i vår loge. En broder är valbar till ett ämbete då han innehar tredje graden, som

i sin tur i allmänhet innebär minst tre-fyra års medlemskap och aktivt deltagande i logens verksamhet. Men dessutom finns det många andra uppgifter man kan ha och arbetsgrupper man kan delta i redan efter invigningen i orden och logen.

All vår verksamhet baserar sig dock på frivillighet och Du kan delta så mycket Du hinner och mår med. Vi är dock övertygade om att Du dras med i våra mångsidiga aktiviteter under Din vandring. Du har sålunda alla möjligheter att själv påverka logens verksamhet.

Efter den tredje graden och på basen av ett aktivt deltagande, har Du möjlighet att bli kallad till följande stadium inom Orden, lägerverksamheten. Inom lägret fördjupar man sig vidare i Odd Fellows ideologi.

### **Problem på färden?**

Ibland stöter man på problem i livet. En broder kanske måste flytta till en annan ort. Då har han alla möjligheter att anhålla om förflyttning till en annan loge närmare sin boningsort.

En broder kan fritt träda ur logen som gottstående genom att rikta ett fritt formulerat brev om utträde ur logen och orden till övermästaren. Man behöver ej ens motivera sitt beslut om utträde. Efter en behandling på två varandra följande möten blir utträdet officiellt bekräftat ifall ej brodern däremellan har ångrat sig.

### **Fråga oss modigt!**

Du får mera information om Logen nr 10 Sibbesborg och Odd Fellow Orden genom att fråga Din vän som gav Dig denna skrift. Ifall Du är intresserad kan Du delta på något av logen anordnade informationstillfällen och där personligen träffa logens ämbetsmän. På webben får Du mera aktuell information om logen på adressen: [www.sibbesborg.fi](http://www.sibbesborg.fi) – ta Dig gärna en titt på våra hemsidor!

Denna skrift baserar sig på en motsvarande finskspråkig ”Lähtisinkö matkalle?” utgiven av Logen 53 Tammerkoski i Tammerfors.

## **Du som nu funderar på att komma med på resan:**

Nu kan Du ansluta dig till ett internationellt Brödrasällskap vars centrala ideologi baserar sig på medmänsklighet och mänskokärlek. Inom Brödraskapet kan Du själv påverka Din personliga utveckling i och för dessa ädla mål. Du avgör själv.

Du får knyta äkta och långvariga vänskapsband bland bröderna i vår loge och i många andra loger i Finland och utomlands. Vår enda verkliga rikedom är vår egen TID. Så betänk hur Du kunde bäst utnyttja den, eftersom tiden ju är en begränsad tillgång.

Då Du väljer att gå med i Odd Fellow och börjar din vandring, så ge den tid! De flesta av våra bröder anser nog att de kunde ha gjort betydligt sämre val.

Också för Dig kan valet att gå med i vårt Brödraskap, att delta i vår gemensamma resa, vara ett av Ditt livs bästa beslut.

**Kom gärna och diskutera närmare med oss om saken!**

**Logen Nr 10 Sibbesborg I.O.O.F. rf  
Logens styrelse**

Du har fått denna broschyr av (logebroderns namn och kontaktuppgifter):

---

---